

MENSEN
ZOALS
JIJ EN IK

Van klein idee naar groot succes:

koffie schenken

‘Een
zaam
heid
ver
lichten’



Een paar uur van je leven doneren. Een kop koffie drinken met eenzame ouderen in jouw eigen buurt. De eerste keer ga je alleen en schenk je twee uurtjes koffie. De volgende keer neem je een vriend of vriendin mee. Daarna neemt die vriend of vriendin het van je over. Zo makkelijk kan het zijn om eenzaamheid te verlichten.

“Ik wil goed doen voor een ander.” Maar Edward Molkenboer wist niet hoe. Tot zijn tante zei: “Waarom ga je niet een kopje koffie drinken in het verzorgingshuis?” Zo is het begonnen, met één kopje koffie. Sindsdien schenkt Edward eens per twee weken op de zondagochtend koffie in het verzorgingshuis in de buurt. Zijn driejarige zoonnetje neemt hij gezellig mee, net als zijn vrienden.

OPROEP

Tijdens zijn bezoeken ziet Edward hoe eenzaam deze mensen zijn. Vaak hebben ze geen of weinig familie en vrienden over. Zoals een van de ouderen met wie hij koffie drinkt, mevrouw Van Huis (99). Hij is ervan overtuigd dat er meer mensen moeten zijn die een paar uurtjes van hun tijd willen geven. Via social media doet hij een oproep om de agenda van mevrouw Van Huis te vullen met bezoek. De media pikken het verhaal op en vele tv-optredens en interviews volgen. Mensen melden zich spontaan om mee te doen met Koffieschenken in hun eigen buurt. Intussen traint Edward in heel Nederland teams van buurtcoördinatoren om zelf Koffieschenken op te zetten. En mevrouw Van Huis? Haar agenda is het hele jaar twee keer per week gevuld met koffievijzen. ←

Inspiratie

Bekijk de TEDTalk “How the lonely elderly can teach you lessons for life” van Edward Molkenboer en mevrouw Van Huis op YouTube. Ook vier uur van je leven doneren? Meld je aan op Koffieschenken.nl

