

OVER EEN VERSCHIL WILLEN MAKEN

WOORD

Wij, drukker Hans Springer en communicatieadviseur Linda Tops, zitten in de huiskamerlobby van een hotel in Haarlem, en drinken koffie. 'Zullen we het maar doen dan?' Dapper kijken we elkaar aan. Het blijft even stil. 'Ja, laten we het doen.'

Wij starten een magazine met maatschappelijke impact. Met verhalen van inspirerende mensen met mooie missies. Hans doneert de druk van het magazine via zijn sociaal verantwoorde drukkerij met een eerste editie van 2500 exemplaren. En Linda doneert haar organisatiekwaliteiten en haar netwerk van redacteuren, fotografen, illustratoren, marketing- en pr-specialisten en mensen met mooie missies.

VOOR JE LIGT DE EERSTE EDITIE VAN DPPR MAGAZINE.

Door
Hans Springer &
Linda Tops

Gemaakt door bevlogen professionals die er belangeloos hun steentje aan bijdragen: redacteuren, fotografen, een merkenmaker, illustrator en vormgever. En Hans en Linda.

Omdat wij een verschil willen maken.

Gemaakt voor jou, een Nederlander die het verschil wil maken en soms niet meteen weet: #HoeDan? Om juist jou te inspireren, staat dit blad vol met verhalen. Over mensen zoals jij en ik. Die ervoor kiezen om een verschil te maken, door te doen wat zij kunnen. Om zo de wereld een beetje beter te maken.

DIT GAAT DUS OOK OVER JOU!

Lig je er soms wakker van? Het gevoel dat je meer zou kunnen doen? Het verschil zou kunnen maken, en daarmee de wereld een beetje beter kunt maken door jouw toedoen? De dilemma's stapelen zich op waar je bij staat: energietransitie, klimaatverandering, ongelijke verdeling van middelen, dierenleed, kinderarbeid. Waar te beginnen?

Dan het goede nieuws: de mogelijkheden zijn divers, zo niet eindeloos! Daar kwamen wij achter toen we van start gingen met dit o-nummer. We zochten het dichtbij huis, bij mensen om ons heen en via via. Als we vertelden over de initiatieven van de mensen die gewoon zijn begonnen, kregen we elke keer een nieuwe tip over andere mensen die mooie stappen zetten. We zijn op een flinke beweging gestuit en een tsunami aan mooie missies. Door mensen die er dag in, dag uit met hart en ziel aan werken, die een sabbatical nemen om een project aan te pakken, en dagelijks nieuwe kansen grijpen en dappere keuzes maken zodra die zich aandienen.

Mensen zoals jij en ik.

Zij kozen niet voor het sociaal wenselijke, of voor dat wat ze nou eenmaal gewend zijn. Zij kozen vanuit hun wens een verschil te maken. En de wereld een beetje beter te maken.

Al onze beetjes helpen. Wie durft? Mail dan naar IkDoeMee@dpprmagazine.nl
En wordt abonnee, adverteerder of vertel jouw
verhaal in de volgende editie!